



*Je leven veel te kort  
Je strijd om te leven  
Veel te lang*

Na een moedig gedragen ziekte nemen wij met pijn in het hart en  
veel te vroeg afscheid van

1ste Brig. Chef  
**Harry Spaepen**

echtgenoot van Lizy Meeuwes

geboren te Turnhout op 15 februari 1959 en thuis in het bijzijn van  
zijn naasten zachtjes ingeslapen op 15 februari 2012, voorzien van  
de Heilige Sacramenten van de Zieken.

Militair Ereteken tweede klas  
Militair Ereteken eerste klas  
Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II  
Gouden Medaille in de Orde van Leopold II  
Zilveren Palmen der Kroonorde  
Gelauwerd door de NATO als Blauwhelm

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de uitvaart bij te wonen die zal  
plaats hebben in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria,  
Zwaneven te Oud-Turnhout op woensdag 22 februari 2012 om  
10.00 uur.

Gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Er is gelegenheid tot afscheid te nemen van Harry in het funerarium  
Van Dooren, Molenstraat 39 te Turnhout op dinsdagavond van  
18.30 uur tot 19.00 uur

Dit melden u:

Lizy Meeuwes

*zijn echtgenote*

Jef en Fanny Meeuwes-Moelans

*zijn schoonouders*

Karel (†) en Maria Spaepen-Van den Kerkhof

*zijn ouders*

Jos en Brigitte Methorst-Meeuwes

Tommy, Jeffry, Björn en Sylvana

François en Sonja Vervoort-Meeuwes

Glenn en Jens

*zijn schoonzussen en schoonbroers,*

*zijn neven en nichtje*

Guy en Carine Spaepen-Van Gelder

Maud en Thomas, Robin, Quinten

Verder zijn broers en schoonzusters, neven en nichten van de  
families Spaepen-Van den Kerkhof en Meeuwes-Moelans

Met onze oprechte dank aan Marc en Marina, Luc en Brenda, Vera  
en Chantal van Ispahan, thuisverpleegsters Griet en Annelies, pastor  
Cis Schrooyen, zijn huisdokter, dokter Geudens en iedereen die hem  
met een warm hart heeft omringd en bezocht.

De familie dankt u voor uw medeleven

Rouwadres: Molenbergstraat 3 bus 3 - 2300 Turnhout